



H art

Fiona Tan
De Biënnale van
Venetië
Sophie Whettnall
Paul McCarthy
Zoë Paul
Koen Vanmechelen
Maria Lassnig
Thomas Lerooy
Bram Demunter

23 mei 2019



5 414306 125766 0 1920

België 7,00 € / P608043 / Nederland 8,00 €
verschijnt maandelijks, niet in augustus /
chaque mois, pas en août / monthly, not
in August

over hedendaagse kunst in België en
omgeving / d'art contemporain en
Belgique et ses environs /
on contemporary art in Belgium and
surroundings

ART GALLERY
ANTWERPEN

DE WAEL 15



THE SAMPLE FACTORY

Art gallery De Wael 15
Leopold De Waelstraat 15 / 2000 Antwerpen

open Friday - Saturday > 14h00 - 18h00
Or by appointment > info@dewael15.art

The Sample Factory
The Sample Factory convergeert verschillende kunstdisciplines tot een ruimtelijke symfonie. De Wael 15 fungeert als een gedroomd canvas voor een kruisbestuiving van kunsten.

instagram dewael15_art
facebook dewael15

www.dewael15.art

#onpaper



LEOPOLD DE WAELSTRAAT 15 / 2000 ANTWERPEN

vernissage Sunday 02.06 > 14h00

Eric De Smet - Femke Gerestein
Romy Muijers - Rudy Lanjouw

EXPO > 02.06 — 23.06.2019

Finissage Sunday 23.06 > 14h00

INHOUD

14de jaargang 2019

5

Fiona Tan in MAC's Grand Hornu en Museum Ludwig, Keulen

De Nederlandse kunstenaar Fiona Tan (*1966, Pekanbaru) heeft iets met archieven en collecties, zoveel is duidelijk. Twee van haar huidige soloprojecten, in MAC's Grand-Hornu en Museum Ludwig te Keulen, zijn daar opnieuw de getuigen van. Volgende maand is er ook een lijvige filminstallatie van haar te zien op Art Basel Unlimited. Aan momentum ontbreekt het haar werk dus beslist niet. We spreken elkaar in Grand-Hornu, Henegouwen. — Pieter VERMEULEN

6

Met 'De blik van Bruegel' door de Pedevallei
— Pieter T'JONCK

7

Moderne en hedendaagse kunstenaars herontdekken Bruegel in Gaasbeek
— Eliane VAN DEN ENDE

BOEK

'Heaven on earth' van T.J. Clark
— Pieter VAN BOGAERT

8

Sophie Whettnall - Etel Adnan in CENTRALE for contemporary art, Brussel

"Je suis une femme gourmande", lacht Sophie Whettnall bij haar ijsveld van witte en rozige sculpturen, die veel weg hebben van buitenmaatse marshmallows. Lichtjes van haar sterrenhemel dwarren over de vloer en aan de muren laat ze kleurrijke abstracte landschappen van Etel Adnan meespelen. 'La banquise, la forêt et les étoiles' is een wandel-tentoonstelling over het landschap, de mens en kracht van vrouwen die de CENTRALE in Brussel en de bezoekers inpalm. Noem het gerust haar grootste en sterkste tentoonstelling ooit in België. — Christine VUEGEN

9

Paul McCarthy slaat weer toe bij Xavier Hufkens Gallery
— Sam STEVERLYNCK

Sophie Nys in KIOSK
— Pieter VAN BOGAERT

10

COLUMN
Hart
— Oscar VAN DEN BOOGAARD

Komplot brengt hedendaagse kunst naar Constantin Meuniermuseum
— Sofie CRABBÉ

10-11

Fondation Thalie in Brussel
— Christine VUEGEN

11

Zoë Paul initieert de bezoekers in La Loge, Brussel
— Sam STEVERLYNCK

12

LABIOMISTA in Genk

Op 6 juli opent in Genk LABIOMISTA, het almaar uitdijende levenswerk waarmee Koen Vanmechelen zich al jaren op het snijvlak van kunst, wetenschap en maatschappij beweegt. H ART laat zijn licht schijnen over het project dat Vanmechelen zelf omschrijft als "een ode aan de mix van het leven." — Gust GHIJSENS

13

Tom Liekens in Herentals en op Gentse Feesten
— Marc RUYTERS

Bizarre schilderijen en sculpturen van Thomas Lerooy in Brussel
— Eric RINCKHOUT

14

KUNSTENAARSPAGINA
Peter Downsbrough

15

DE NIEUWE LICHTING

Een universum dat baadt in TL-licht
In de schilderijen en collages van Lisa Vlaemminck (*1992, Elsene) kan je verloren lopen. Haar composities zijn eindeloos complex en gelaagd, het kleurgebruik tegelijk giftig en warm en de vormen vaak onherkenbaar. Dit kleine lexicon van concepten in alfabetische volgorde vormt een aanzet om haar werk te ontdekken en te lezen. — Valerie VERHACK

16-17

BIENNALE VAN VENETIË

De 58ste Biennale van Venetië
Een centrale tentoonstelling die ons wat op onze honger liet en niet bijster veel uitschietters bij de nationale paviljoens. Maar deze 58ste editie van de Biennale van Venetië is een Belgisch feestje geworden: met eervolle vermeldingen voor het paviljoen van Harald Thys en Jos de Gruyter en voor Otobong Nkanga, de enige Belgische kunstenaars op de centrale tentoonstelling. — Sam STEVERLYNCK

18-19

La Biennale, malgré tout
— Pieter VERMEULEN

Remy Jungerman en Iris Kensmil in het Nederlandse paviljoen
— Machteld LEIJ

20

'Ways of Being' in Stedelijk Museum Amsterdam
Een blauw oog – priemende pupil, donkere rand om de iris – volgt iedereen die de tentoonstelling 'Maria Lassnig, Ways of Being' bezoekt. Soms als dat van een cyloop, alleen in een portret van opzij, of drijvend in het centrum van een bijna abstract gezicht. Dat blauwe oog zit je op de hielen. Van zaal naar zaal, door de jaren van Lassnigs kunstenaarsbestaan. Dat blauwe oog is onze gids. En tegelijkertijd bezweert de kunstenaar ons met haar onontkoombare blik. — Machteld LEIJ

20-21

'Jeunes artistes en Europe. Les Métamorphoses' in Fondation Cartier Paris
— Nanda JANSSEN

21

De bronnen van het Bauhaus in Baden-Württemberg
— Pieter T'JONCK

22-23

Bram Demunter in Keulen
Sinds de jonge kunstenaar Bram Demunter (*1993) in 2015 afstudeerde in Gent, werd hij door bijzonder veel partijen aan de mouw getrokken. Maar los van een aantal beperkte deelnames aan groepstentoonstellingen, is het nu voor de eerste keer dat hij met een relatief grote soloshow uitpakt in de Temporary Gallery in Keulen. — Jeroen LAUREYNS

23

'Rehang' in Collezione Maramotti in Reggio Emilliano
— Sam STEVERLYNCK

24

XIII Bienal de La Habana
— Blanca DE LA TORRE

COLUMN

Kunstkoop
— Jordi GEIRLANT

25

HISK in Gent
Drukke dagen voor het HISK. Naast de jaarlijkse open studio's vinden er ook tentoonstellingen plaats in Antwerpen (M HKA) en Brussel (KANAL Centre Pompidou). Begin dit jaar werd een nieuwe curator aangesteld, Daniella Gé, die heel wat plannen heeft met het instituut. We reizen af naar Gent voor een gesprek met haar. — Pieter VERMEULEN

26

KUNST OF ARCHITECTUUR

Frederic Geurts
— Koen VAN SYNGHEL

27-29

GALERIES EN ANDERE KUNSTINITIATIEVEN

30

FORMAT
Martin Groch
— Céline MATHIEU

31

TRIGGER
Sander Breure en Witte van Hulzen
— Machteld LEIJ

cover: Fiona Tan, foto Jean-Pierre Stoop

VOORAF



© Julia Ballardt

We hebben nog steeds blaren op onze voeten, onze lever zendt gevaarlijke signalen uit en we vinden nog altijd businesscards in onze zakken van mensen van wie we geen flauw benul meer hebben wie ze nu waren of waar we ze hebben ontmoet. Maar kijk: we hebben de 58ste editie van de Biennale van Venetië overleefd ondanks de drommen toeristen ("le touriste, c'est l'autre"), de soms toch behoorlijk verwaande art crowd en de hardhandige buitenwippers op het feestje van Laure Prouvost en de nog hardhandigere knokploeg op de Baltic Party. Meer zelfs: het is ons zelfs gelukt ondanks een trage internetverbinding en nog tragere vaporetti onze artikels tijdig in te leveren voor deze verdraaid vroege deadline.

In dit nummer vindt u dan ook al een uitgebreid verslag van de centrale tentoonstelling, de nationale paviljoens en parallele events na eerdere berichten op onze website en sociale media. En nog meer goed nieuws: H ART is verheugd een unieke samenwerking te mogen aankondigen met radio Klara. We gaan crossmediaal en brengen bij het volgende nummer een 'Biennalegids op teenslippers' in een handig, kleiner formaat. Gratis en voor niets! Bij deze nogmaals onze oprechte dank aan Chantal Pattyn en haar fantastisch team. De foto's bij het hoofdartikel over de Biennale zijn van de hand van de door de VRT 'uitgeleende' cameraman/fotograaf Johannes De Bruycker.

Proficiat ook aan Harald Thys en Jos de Gruyter die voor hun hilarisch Belgisch paviljoen een eervolle vermelding kregen van de jury, net zoals Otobong Nkanga, de enige Belgische kunstenaar op de centrale tentoonstelling. Op de vorige cover van H ART zag u al het Brusselse duo, deze keer is de Nederlandse Fiona Tan aan de beurt. Zij vertegenwoordigde overigens in 2009 haar land op de Biennale van Venetië en heeft nu tentoonstellingen in zowel MAC's Grand Hornu als in het Ludwig Museum in Keulen.

De artist page tenslotte is deze keer van Peter Downsbrough. Vanaf 6 juni loopt in de Botanique in Brussel een tentoonstelling van deze belangrijke Amerikaans-Belgische kunstenaar. Alleen daarheen dus!

Anne-Marie POELS
Sam STEVERLYNCK

B scene room for art

21.06.19 — 01.09.19

NOW ON VIEW

PATRICK VANDEN EYNDE

COLD FUSION

Dina Kervod

Cockerillkaai 31/Luikstraat 1
B 2000 Antwerp
Open Sat & Sun 13:00 — 18:00

Concept by Luc Binst & Curator Luk Lambrecht
www.bsceen.be

Geert Koekoekx
Het vreugdevuur der papieren tijgers

07.06 - 30.06 | vr-zo 14:00 - 17:00

Vernissage 06.06 20:00

Lakenhal, Grote Markt Herentals





OVERLAP/S

06.06 - 11.08.19
PETER
DOWNSBROUGH

Le Botanique : rue Royale 236 Koningsstraat | Bruxelles 1210 Brussel
Infos : 02 218 37 32 - www.botanique.be



E.R. | V.U. : Le Botanique - Paul-Henri Wauters © Peter Downsborough

DE WARANDE UP ON THE HILL

FILIP VERVAET



25.5.2019 — 18.8.2019

DOWN BY THE RIVER

Hart



Deze tentoonstelling is een samenwerking van de Warande en de Brakke Grond in Amsterdam.

Provincie Antwerpen

DE WARANDE TURNHOUT
www.warande.be
014 41 69 91

Fiona Tan in MAC's Grand Hornu en Museum Ludwig, Keulen

De wereld van gisteren

De Nederlandse kunstenaar Fiona Tan (*1966, Pekanbaru) heeft iets met archieven en collecties, zoveel is duidelijk. Twee van haar huidige soloprojecten, in MAC's Grand-Hornu en Museum Ludwig te Keulen, zijn daar opnieuw de getuigen van. Volgende maand is er ook een lijvige filminstallatie van haar te zien op Art Basel Unlimited. Aan momentum ontbreekt het haar werk dus beslist niet. We spreken elkaar in Grand-Hornu, Henegouwen.

Pieter VERMEULEN

Het Mundaneum en MAC's Grand-Hornu: het zijn twee Henegouwse parels die tot de verbeelding blijven spreken. Aan het eind van de negentiende eeuw droomden Paul Otlet en Henri La Fontaine een wereldwijd archief bij elkaar – een 'Book of Books' dat de universele kennis van de mensheid zou omvatten. Zo vergezocht bleek dat achteraf niet. Door de treffende gelijkenissen wordt het Mundaneum nu een 'Google op papier' genoemd. Hun 'Palais Mondial' kwam er deels in 1910, in een van de expohallen van het huidige Jubelpark of Parc du Cinquantenaire dat gebouwd werd ter ere van de vijftigjarige onafhankelijkheid van België. Otlets en La Fontaines nalatenschap – goed voor 250 archiefkasten en 16 miljoen steekkaarten – is inmiddels verhuisd naar Bergen.

Zo'n tien kilometer daarvandaan vinden we de site van Grand-Hornu, een modelvoorbeeld van een industrieel mijnbouwcomplex met arbeiderswijken en bijhorende faciliteiten, opgericht tussen 1810 en 1830. Het oude Huis van de Ingenieurs huisvest momenteel het MAC's, waar Fiona Tan het Mundaneum onder de loep neemt in haar fascinerende solotentoonstelling 'Shadow Archive'.

Was je voordien reeds vertrouwd met het Mundaneum? Hoe was het om hiermee aan de slag te gaan?

Fiona Tan: "Ik had gehoord over het Mundaneum, en het idee is ook van mij gekomen. Toen Denis (Gielen, directeur van het MAC's, pv) me uitnodigde ben ik een keer op bezoek gekomen. Toen ik op de kaart zag dat het in de buurt van Bergen lag, dacht ik toch eens te gaan kijken. En zo is de link tot stand gekomen. Het museum an sich vond ik niet erg inspirerend maar het gegeven wel. Toen heb ik voorgesteld om er iets mee te doen."

"Ik ben in het Mundaneum geweest en heb in de kelder gekeken, het niet-openbare gedeelte. Ze hebben er veel materiaal van Henri La Fontaine en uiteraard ook van Paul Otlet, die van het Mundaneum zijn levenswerk heeft gemaakt. Van hem hebben ze denk ik 1500 archiefdozen, en elke archiefdoos zit vol met documenten. Het was een man die aldoor aan het denken en schrijven was over hoe we de wereld moeten redden (lacht)."

Otlets idee van universele kennis is natuurlijk bijzonder 19de-eeuws. Als je de fiches en documenten bekijkt gaat het om een erg eurocentrische visie.

Tan: "Absoluut, in die zin is het ook zeer beperkt. Maar het is ook goed om het te zien en dan tot het besef te komen. We kunnen ons afvragen of we nu wel zo veel verder staan. Zijn wij zoveel beter? Vroeger vond ik de 19de eeuw altijd een saaiere tijd. In Duitsland heb je bijvoorbeeld Biedermeier, en dat is allemaal maar wat truttig en oubollig. Met Van Gogh begint het terug interessant te worden, maar dat is al bijna het einde. Ik besef steeds meer hoezeer wij voortleven op die fundamenten, waardoor het ook wel gepast lijkt om me er nu mee in te laten. Brussel en België hebben een heel interessante tijd doorgemaakt in die periode – problematisch maar ook interessant."

We kunnen het dus bekritiseren, maar dragen er nog steeds de sporen van?

Tan: "Zeker weten, ook in het ideaal van maakbaarheid. Paul Otlet komt uit het positivisme, voor ons is dat nu aandoenlijk. Hij dacht dat alles maakbaar was en dat hij zijn project af kon maken. Belachelijk eigenlijk."

Nu we het over de 19de eeuw hebben: ook natuurhistorische musea zijn daar schatplichtig aan, zoals die in Berlijn en Leiden, waarvan je collecties onderzoekt in je videowerk 'Depot'. Tan: "Dat werk is van 2015, dat heb ik dus voordien gemaakt. Er zit wel een soort lijn in



Fiona Tan, 'Circular Ruins', mixed media installatie, 2019, foto Philippe de Gobert, courtesy de kunstenaar & Frith Street Gallery, Londen



Fiona Tan, 'Archive', still, HD-video installatie, 2019, courtesy de kunstenaar & Frith Street Gallery, Londen

mijn werk, met de focus op alle aspecten van musea en collecties. Dat is wat ik onderzoek. Ook hier (in MAC's, pv) wist me dat te fascineren. Je hebt die twee bijna identieke zalen, de ingenieurszalen en dan die lange zaal aan het einde. Ik wist dat ik iets met het archief ging doen, wat zich ook weerspiegelt in de namen: 'depot', 'inventory' ... Voor mij zit er een organische, logische lijn in alle werken bij elkaar, ook al is een natuurhistorisch museum iets heel anders dan een papieren archief. Maar het komt wel uit dezelfde tijd voort. Het gaat ook om hetzelfde idee: de hele wereld verzamelen, ordenen, archiveren ...

Voor een groot deel gaat jouw oeuvre ook over de werking van de tijd en het geheugen. De ruimtelijke metaforen die we gebruiken om deze mechanismen te omschrijven kunnen ook misleidend zijn. De menselijke geest is namelijk geen archiefkast met bestanden of een podium waarop zich zaken voordoen.

Hoe zie jij dit?

Tan: "De vragen die je stelt liggen zeker ten grondslag aan mijn werk, en die worden ook deels beantwoord in de catalogus bij deze tentoonstelling (die bestaat uit twee volumes, pv). Wat je net beschreef heeft een hele lange geschiedenis. 'Encyclopaedia' bijvoorbeeld betekent letterlijk 'leren in het rond'. De Italiaanse filosoof Giulio Camillo stelde de menselijke kennis voor als een soort amfiteater met ophogende trappen waarop kennis tentoontgesteld wordt. Dat is al heel lang – zeker sinds de Middeleeuwen – het paradigma geweest om kennis te ordenen. Otlet was hier zeker ook door gefascineerd. Bij hem komt het motief van de cirkel altijd terug. Ook in de architectuur zijn veel cirkelvormige gebouwen altijd ergens utopische, perfecte constructies. Ook in de klassieke oudheid vinden we veel beroemde

Er is een prachtig kaartje van Europa waarop de initialen staan gemarkeerd van die verschillende steden, aandoenlijk bijna.

Tan: "Aan de ene kant is het zo kinderlijk, aan de andere kant heeft het iets totalitairs. Het hele project heeft absoluut een keerzijde. Kijk, ik vind het grappig en kan er humor uit halen, maar hij bedoelde het niet zo. Hij had volstrekt geen ironie. Wat hij deed, was ergens God spelen en dat vind ik problematisch. Maar goed, ik heb nu voor hem zijn gebouw gebouwd en gefilmd, ook al bestaat dat natuurlijk niet. Ik heb er ook een plattegrond van getekend op basis van het idee dat hij geobseerde was door cirkels, dus ik dacht voor hem een cirkelvormig gebouw te maken en vanuit het centrum van het gebouw, onder een glaskoepel, tien kasten te maken. Dat is zijn UDC-systeem (Universal Decimal Classification, pv). Het gebouw is georganiseerd zoals zijn numerieke systeem – zo heb ik het ook gemaakt. In de computer is dan ook werkelijk uitgegroeid tot een schaal van 1:1. In de computer bestaat het gebouw."

Het is inderdaad ongelooflijk gedetailleerd. Tegelijk is het interessant om net het digitale medium te gaan gebruiken.

Tan: "Precies. Dat wilde ik heel graag. Hij geloofde dat de cijfers veelbelovend waren, en een soort nieuwe toekomst uittekenden. In die zin is hij duidelijk een voorloper van computers. Alles is nu digitaal. Ik denk dat hij dat net wel aan mijn project zou waarderen. Anderzijds heb ik alles oud gemaakt, een beetje vies en verlaten: dat zou hij beslist niet gewaardeerd hebben (lacht)."

Ook in Museum Ludwig in Keulen is het archief het vertrekpunt. Onder de noemer 'Artist Meets Archive' nodigt het Photoscene Festival kunstenaars uit om de archiefdozen van musea in te duiken. 'GAAF' is de titel van Fiona Tans tentoonstelling, een anagram van de Agfa-fotocollectie waarmee ze aan de slag is gegaan. Ze selecteert reeksen van kleurrijke reclamefoto's en presenteert ze op de originele, oranje A5-enveloppen. Het beeld van de vrouw staat daarbij centraal. De 'happy housewives' uit de tijd van 'Mad Men': mythische dwalingen die hier nog maar eens in de verft gezegd worden. De Agfa-color-foto's worden afgewisseld met werken van Tan zelf, zoals de prachtige (en bekende) installatie 'Vox Populi London' (2012), samengesteld uit de persoonlijke fotoalbums van diverse Londenaars. Verder ook de zesdelige videoreeks 'Provenance' (2008), geïnspireerd op 17de-eeuwse portretten uit het Rijksmuseum. Waar is de tijd, zo vraag ik me toch meermaals af.

*Fiona Tan: 'Shadow Archive', tot 1 september in MAC's – Site du Grand-Hornu, Rue Sainte-Louise 82, Hornu. Open di-zo van 10-18 u. www.mac-s.be

*Fiona Tan: 'GAAF', tot 11 augustus in Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, Keulen, DE. Open di-zo van 10-18 u. www.museum-ludwig.de

DE NIEUWE LICHTING

In deze reeks geven we carte blanche aan een (jonge) curator om het werk van een kunstenaar naar keuze voor te stellen. Deze keer buigt curator hedendaagse kunst in Museum Leuven Valerie Verhack zich over het oeuvre van Lisa Vlaemminck. Ze wijdt ons in aan de hand van een klein lexicon.

Een universum dat baadt in TL-licht

In de schilderijen en collages van Lisa Vlaemminck (*1992, Elsene) kan je verloren lopen. Haar composities zijn eindeloos complex en gelaagd, het kleurgebruik tegelijk giftig en warm en de vormen vaak onherkenbaar. Dit kleine lexicon van concepten in alfabetische volgorde vormt een aanzet om haar werk te ontdekken en te lezen.

Valerie VERHACK

COLLAGE – Vanuit een behoefte om aan beelden te kunnen werken die geen maandenlang creatieproces vergen, begon Lisa Vlaemminck zo'n anderhalf jaar geleden collages te maken. Het vergde moed om ook andere media af te tasten. Hoewel ze steeds had getekend en aquarellen gemaakt, zag ze zichzelf namelijk eerst en vooral als schilder. Vlaemmincks schilderspraktijk vertoont veel verwantschappen met collage. In haar collages én schilderijen legt ze laag na laag over elkaar, doorbreekt ze een compositie met bepaalde vormen en herwerkt ze alles vervolgens opnieuw tot een geheel.

FIGURATIE – Lisa Vlaemminck introduceert figuratie in haar composities om verbanden te leggen tussen de verschillende gelaagdheden. Voorbeelden zijn planten en onderwerterdieren. Het doet een continuïteit ontstaan tussen voor- en achtergrond, of tussen herkenbaarheid en onherkenbaarheid. Eerder dan via een beeld van een krab of een paddenstoel op zoek te gaan naar een vorm van narratie, zoekt ze net de grenzen op van de complexiteit in het beeld. Vanaf wanneer bestaat een compositie uit teveel lagen en is het niet langer overzichtelijk? Kan een herkenbare vorm de verschillende lagen weer bij elkaar brengen?

GRADUELE KLEUREN – Kleur in dégradé is een soort rode draad doorheen haar werk. Het geeft niet alleen diepte en volume: het is ook een vorm van schaduwwerking die iets mechanisch heeft. Door de graduele kleuren verdwijnt de toets, wordt het oppervlak erg glad en bijna kunstmatig. Vlaemminck omarmt net deze artificialiteit die ze zelf vergelijkt met het contrast tussen natuurlijk licht en TL-licht. Door dit effect steeds te herhalen, ook in éénzelfde beeld, vindt het een eigen logica binnen de compositie.

INSPIRATIE – Kunstenaars uit het verleden zoals El Greco, de futuristen, Fernand Léger of Salvador Dali vormen een bron van inspiratie. Ook kunstenaars wier werk mijlenver afstaat van haar eigen werk zoals Malcolm Morley, Gerhard Richter of Jef Geys, spreken haar aan door de manier waarop ze in het leven staan, werken, of met hun werk omgaan.

KITSCH – Zelf ziet Lisa Vlaemminck kitsch als een oververzadiging van schoonheid die net door herhaling gerelativeerd en ontkracht kan worden. Beelden van exotische planten of dieren bieden een potentieel aan visuele aantrekkingskracht en schoonheid op de rand van kitsch. Ze zoekt de balans tussen de ernst van de schilderkunst en kitsch echt op.

KLEUR – Voor Lisa Vlaemminck is kleur een middel om vormen af te lijnen en structuur te geven. Aan de hand van zwart en wit scheidt ze de volumes van elkaar binnen de compositie en plaatst ze alle andere kleuren. Voor Vlaemminck is kleur vaak iets dat moet onderdoen aan haar vormen of gelaagdheden. Binnen een schilderij blijft haar palet erg beperkt. Het werk dicteert als het ware de kleuren. Net door altijd aan dezelfde kleuren en vormen te refereren, voelt de compositie aan als een geheel.

PATROON – Het basismateriaal voor Vlaemmincks schilderijen en collages is erg uiteenlopend: van hologram placemats, oosterse tapijten, kitscherige plexi kaders tot kranten of boeken met illustraties van de ruimtevaart, planten, vissen,... In haar werk keren bepaalde beelden vaak meerdere malen terug. Een individuele vorm op zich kan iets kitscherigs hebben, maar door het te herhalen in een compositie kan het net aan kracht winnen. Zo worden vormen al gauw patronen.

PETER PAUL RUBENS – In haar tienerjaren realiseerde Lisa Vlaemminck een kopie van een werk van Peter Paul Rubens als muurschildering. In zekere zin was het een soort hoogmoed zich te willen meten met een schilder die zowat de 17de-eeuwse barokschilderkunst belichaamt. Tegelijkertijd zag ze er ook de humor van in om Rubens in het groot te kopiëren op de slaapkamermuur in haar ouderlijke huis. Het besef dat schilderen iets was waar ze goed in was, en waar ze plezier en voldoening in vond, trok ze vervolgens niet meer in twijfel.

TEXTUUR – De materie van de verf zelf is typerend in haar werk. Doorheen de jaren is ze textuur gecontroleerder gaan hanteren. Waar ze vroeger veel sterker op zoek ging naar het gestuele in de verf, in het schilderen zelf, is de textuur intussen minder romantisch geworden. In sommige van haar recente schilderijen creëert ze gelaagdheden, bijna korsten, door meerdere malen verlagen aan te brengen op dezelfde zones. Textuur is niet langer het zichtbaar maken van haar zoektocht doorheen het schilderen. Waar het reliëf in vroegere werken meer de toets van het penseel was, is dit in de recentere niet meer het geval. Textuur wordt dan eerder een patroon met een eigen bestaansreden.

TRAAGHEID – Voor iedere compositie neemt Lisa Vlaemminck maandenlang de tijd. Alle elementen van een doek krijgen een definitieve plaats door er letterlijk lang aan te werken. Ze laat niets aan het toeval over en gaat steeds laag per laag over het werk. Deze traagheid gaat gepaard met een systeem waarbinnen ze haar eigen regels toepast en er zich ook aan houdt. Op die manier benadert ze het schilderen niet zozeer louter intuïtief maar als een probleemoplossend proces: ze creëert haar eigen problemen en zoekt er vervolgens ook een schilderkunstige oplossing voor.

UNIVERSALITEIT – In haar werk gaat Lisa Vlaemminck op zoek naar universaliteit. Ze wil tot een eigen definitie komen van wat schilderen betekent. Haar werk dient op zichzelf te kunnen staan. Het is uiteraard ingebed in een tijdsgeest, maar de uitdaging voor Vlaemminck ligt erin die te overstijgen. Dit impliceert wel niet dat haar werk per definitie openstaat: mogelijke maatschappelijke referenties zijn eerder onrechtstreeks of zelfs onherkenbaar.

USED FUTURE – Als het over haar vormelijke interesse voor ruimteschepen gaat, heeft Lisa Vlaemminck het over 'used future', een paradoxale term van Star Wars-bedenker George Lucas. Ruimtetuigen komen voor in haar collages en schilderijen. Met het concept doelt Lucas op sciencefiction films waarin een beeld wordt geschapen van een toekomst met een laagje stof op. Hoogtechnologise ruimtetuigen komen bijvoorbeeld niet meer gloednieuw in beeld, maar wel al gehavend en gebruikt. George Lucas: "The trouble with the future in most futurist movies is that it always looks new and clean and shiny. What is required for true credibility is a used future. The Apollo capsules were instructive in that regard. By the time the astronauts returned from the moon, you had the impression the capsules were littered with weightless candy wrappers and old Tang jars, no more exotic than the family station wagon."¹

VISUEEL TERREIN – Lisa Vlaemminck maakt gebruik van foto's, maar vertrekt eerder nog van een database van dingen in haar hoofd. Haar schilderijen ziet ze als een eigen visueel terrein, een soort collages van objecten die ze aan elkaar aftoetst. Zonder correct te kunnen voorspellen hoe de zaken visueel zullen samenkomen in haar schilderijen, speelt ze er wel mee in haar hoofd. Sommige vragen bieden eindeloze mogelijkheden. Zo kan een plat oppervlak via schilderijtechnische procédés (zoals het werken met glacis lagen) net weer volume en diepte krijgen.

WAARNEMING – Lisa Vlaemmincks vroegere werk ging vaak terug op exacte waarneming. Met objecten die ze bewust bij elkaar zocht, creëerde ze insceneringen in het atelier, stillevens als het ware. Ze maakte de verf deel van het waarnemingsproces om een nieuwe



Lisa Vlaemminck, 'Pyroclastic/flower Flow/ Vulcano', foto Jean-Pierre Stoop

rauwe werkelijkheid te doen ontstaan. In de korstige toets zie je de hand van de kunstenaar. Haar recentere werk is het resultaat van een meer mentaal proces. De waarneming is minder relevant geworden, omdat ze nu het vertrekpunt is om los te laten en te vertalen. Samen hiermee is de kunstenaarshand bijna onzichtbaar geworden en zijn haar schilderijen veel gladder en bijna plastiekachtig.

Lisa Vlaemminck, 'Cryogenic Sleep in full colour', van 8 juni tot 19 juli bij Galerie Rodolphe Janssen, <http://www.rodolphejanssen.com/>

¹ NN, 'A young, enthusiastic crew employs far-out technology to put a rollicking intergalactic fantasy onto the screen', in: theasc.com/magazine/starwars/articles/starwars/behind/pg2.htm, laatst geconsulteerd op 22.04.2019

Lisa Vlaemmincks 'Cryogenic Sleep in full colour' van 8 juni-19 juli in galerie Rodolphe Janssen, Livornostraat 35, Brussel. Open di-vr van 10-18 u., za van 14-18 u.

Lisa Vlaemminck, foto Jean-Pierre Stoop



THE

SET

GMA



Het affichebeeld van 'La Pelle', Luc Tuymans' expo in Palazzo Grassi, foto Johannes De Bruycker



De mist van Lara Favaretto, foto Johannes De Bruycker

De 58ste Biennale van Venetië

Dood en verderf in de Dogenstad

Een centrale tentoonstelling die ons wat op onze honger liet en niet bijster veel uitschieters bij de nationale paviljoens. Maar deze 58ste editie van de Biennale van Venetië is een Belgisch feestje geworden: met ervolte vermeldingen voor het paviljoen van Harald Thys en Jos de Gruyter en voor Otobong Nkanga, de enige Belgische kunstenaars op de centrale tentoonstelling.

Sam STEVERLYNCK

Voor de Giardini, het paviljoenenpark dat naast de Arsenale de hoofdlocatie is van de Biennale van Venetië, speelt een brassband een liedje. Het blijkt een van de zestig volksliederen te zijn van de deelnemende landen die geen paviljoen hebben in de Giardini, nog steeds – gezien haar verleden – de meest prestigieuze plek. Het is een werk van de Litouwse kunstenaar Indre Serpytyte en maakt deel uit van het luik 'performance art', een trend die duidelijk nog niet voorbij is en die ook deze 58ste editie – hetzij vrij beperkt – doorspekt. Bij de deelnemers in dit luik overigens ook de in Gent woonachtige Nástio Mosquito. Het werk van Serpytyte verwijst naar de machtsrelatie tussen de haves en have-nots, de ex-koloniale (groot)machten met hun statige paviljoenen in de statige Giardini, tegenover nieuwkomers

die in de Arsenale of elders in de stad een paviljoen moeten huren. Voor heel wat nieuwe landen, of zelfs regio's zoals nu voor het eerst ook Catalonië, is de biennale dé uitgelezen kans om zich voor te stellen op de internationale scene en zo een staaltje van soft-power af te leveren. Heel wat Afrikaanse landen blijven vaak om financiële redenen thuis, maar nieuwkomer Ghana maakte in de Arsenale met zijn eerste deelname door sterarchitect David Adjaye ontworpen paviljoen een knap debuut (zie pagina 18-19).

Maar terug naar de Giardini: zoals ondertussen bekend was het eerste paviljoen dat daar werd gebouwd dat van België. En dat gebeurde in 1907: in tijden van het kolonialisme was het een tool om het land internationaal te profileren. Nogal wat grootmachten verwezen over de jaren naar hun problematisch koloniaal verleden, zoals Nederland deze en vorige editie (zie pagina 18-19) of België met de 'Bwana Kitoko'-reeks van Luc Tuymans in 2001 en 'Personne et les autres' van Vincent Meessen in 2015. Dit jaar is Tuymans overigens terug met een indrukwekkende solo in Palazzo Grassi zoals u al in het vorige nummer van H ART kon lezen.

Bokrijk

Harald Thys en Jos de Gruyter gaan niet de politieke kant op, maar met hun mechanische poppen die eindeloos dezelfde handelingen uitvoeren, roepen ze een geschifte versie op van Bokrijk. De poppen, waarvoor ze bij elk een hilarische bio hebben verzonnen, beelden al dan niet uitgestorven beroepen of personages uit die bij wijlen doen denken aan presentaties op Wereldtentoonstellingen – enigszins vergelijkbaar met de formule van de Biennale van Venetië. Centraal staan een aantal personages zoals Sateri die pizza's

maakt met bedorven etenswaren of de verdoken seriemoordenaar De Slijper Van Wexford. Rond hen, in de nissen van het paviljoen, zitten een aantal nog grotere marginalen opgesloten achter hekken: van de rattenvrouw die met haar stok op de grond beukt, tot de neurotische Franceline De Veugeleir die in een rolstoel zit zonder haar eigenlijk iets scheelt. Een aantal buitenlandse art professionals die een tijdje meedraaiden in de Belgische institutionele kunstwereld herkenden niet alleen de typisch duistere, Belgische humor, maar ook de neuroses en obsessies van sommige

Een aantal buitenlandse art professionals die een tijdje meedraaiden in de Belgische institutionele kunstwereld herkenden niet alleen de typisch duistere, Belgische humor, maar ook de neuroses en obsessies van sommige van zijn sociaal minder aangepaste inwoners

van zijn sociaal minder aangepaste inwoners. Of het nu een – onbewust – portret is van zijn ingezetenen of niet, het paviljoen sleepte in elk geval een ervolte vermelding in de wacht. Duitsland blijft duidelijk in de knoop met zijn loodzwaar verleden. Het paviljoen werd opgetrokken tijdens het naziregime en is dus zeer gecontesteerd. Ook deze editie ging Natascha Sadr Haghighian het paviljoen te lijf door er onder andere inkepingen in de muren aan te brengen en een gigantisch dam op te trekken. Gezien eerdere en veel radicalere voorstellen –

van Hans Haacke die de marmeren vloertegels brak, over Anne Imhof die er vorige editie een onbehaaglijk fascistoïde sfeertje neerzette met onder andere dobbermannen – is het toch eerder een lauwe bedoeling. Hoe lang gaat Duitsland zichzelf blijven kastijden voor haar zonden tijdens de oorlog?

Het Frans paviljoen dat dit jaar werd ingepalmd door Laure Prouvost maakte alvast de hoge verwachtingen waar. In een geschifte installatie toont ze een road movie van haar tocht met een bont gezelschap van de Parijse banlieues naar Venetië met de haar kenmerkende schokkende camera en fluisterstem. De installatie getuigt, zoals we van haar gewoon zijn, van inventiviteit en humor.

De Gouden Leeuw voor het beste paviljoen ging dan weer naar Litouwen voor een opera performance die door een twintigtal badgasten werd gebracht vanop een artificieel strand. Meer info over andere nationale paviljoens kan u lezen op de volgende pagina's, onze website of de gids die H ART en radio Klara samenstellen en die u gratis bij het volgende nummer krijgt.

Interessant

En dan is er uiteraard de centrale tentoonstelling, deze keer samengesteld door Ralph Rugoff, directeur van de Hayward Gallery in Londen. Zijn tentoonstelling 'May you live in interesting times' verwijst naar wat verkeerdelijk werd toegeschreven als een oude Chinese vloek. Door iemand 'interessante tijden' toe te wensen zou je niet bepaald het beste met hem/haar voor hebben. De biennale wil niet alleen de pols van onze tijd voelen – zoals Biennales nu eenmaal verondersteld zijn te doen – maar ook een pleidooi brengen voor de kracht van kunst om zichzelf tegen te spreken of geen pasklare antwoorden te formuleren.

Dat is op zich een interessant uitgangspunt dat ook architecturaal wordt vertaald. In plaats van de centrale tentoonstelling over beide ruimtes te laten uitstrekken, koos Rugoff ervoor om twee verschillende tentoonstellingen te maken. En dat telkens met het werk van dezelfde 80 nog levende kunstenaars – overigens veel minder dan de 120 op de vorige editie – waarvan de helft vrouwen. 'Proposition A' loopt in de Arsenale, 'Proposition B' in het Centraal Paviljoen in de Giardini.

Beginnen doet de Biennale alvast met een discutabele keuze: een gigantisch schilderij van Georges Condo van twee drinkebroers. Dat Rugoff er een statement van maakt om extra aandacht te geven aan schilderkunst die doorgaans het onderspit moet delven op biennales vinden we bewonderenswaardig. Alleen is Condo nu niet bepaald een relevante kunstenaar.

Rugoff vinkt heel wat actuele 'biennale'-thema's aan zoals het antropoceen, fluïde identiteit en gender – wat ook terugkeert bij landenpaviljoens zoals Brazilië of Zwitserland –, black lives matter – zoals in de aangrijpende video 'The White Album' waarvoor Arthur Jafa terecht een Gouden Leeuw won voor beste kunstenaar –, de impact van technologie op onze maatschappij ...

Gezien het thema zit er opvallend veel futuristisch werk bij – al dan niet apocalyptisch getint –, vaak van Chinese kunstenaars, met heel wat avatars, die het ongetwijfeld goed zullen doen bij millennials maar persoonlijk minder ons ding zijn.

We mogen dan in interessante tijden leven, het zijn duidelijk donkere tijden. Zoals bij Sun Yuan en Peng Yu met hun mechanische arm in een glazen kooi die bloed samen veegt. In de Arsenale tonen ze een marmeren,



Sun Yuan & Peng Yu, foto Johannes De Bruycker



Zanele Muholi, foto Johannes De Bruycker

presidentiële troon waaruit een zweep schiet die barsten slaat in de glazen kooi errond. Het schuurt dicht aan bij een gimmick maar het werkt toch behoorlijk onthutsend.

Glas en marmer

Het uitgangspunt om twee tentoonstellingen samen te stellen die elkaar spiegelen, ontcrachten of tegenspreken is 'interessant'. Alleen jammer dat het concept te weinig is uitgewerkt. Meestal zijn er gewoon twee werken te zien van dezelfde kunstenaar om verschillende aspecten van hun praktijk te tonen. Zo is van Kaari Upson – de jonge, vrouwelijke Paul McCarthy als u wil – eenmaal een tekening te zien waarin ze haar innerlijk trauma's loslaat,

en eenmaal een onthutsende video in een gigantisch poppenhuis. Of van Otobong Nkanga een reeks tekeningen en een 26-meter lange, zigzaggende installatie in glas en marmer die als een rivier door de Arsenale loopt. Alleen jammer dat niet meer kunstenaars verwarring of contradictie omarmden om de bezoeker memotechnisch uit te dagen.

Zit er dan geen interessant werk? Zeker, en veel zelfs! Zoals de installatie van Zanele Muholi die met een reeks stoeltjes in hout en beeldjes van honden in een kring een ceremoniële bijeenkomst oproept van een Zuid-Afrikaanse stam. Of Haris Epaminonda die een theatrale installatie neerzet en een zintuigelijke film en daarmee een Zilveren Leeuw in de wacht sleepte voor beloftevol talent. En uiter-

aard Teresa Margolles, die net zoals Otobong een ervolte vermelding kreeg. Met zowel een muur met kogelgaten en prikkeldraad als lege toonkasten met foto's van verdwenen vrouwen en het getril van een voorbijrazende trein schetst ze een onthutsend beeld van het moordend klimaat in Mexico.

De tentoonstelling heeft dan ook bij vlagen strakke momenten. Maar het geheel is toch wat te afgelijk, marktconform.

Het parcours ontbreekt het ook wat aan ritme. De opeenvolging van de werken lijkt wat willekeurig – met als absoluut dieptepunt een zaal in het Italiaans Paviljoen in de Giardini waar George Condo, Nairy Baghramian en nog een hoop andere kunstenaars bij elkaar zijn gegooid.

Ook merk je nauwelijks inhoudelijke clusters of thematische overeenkomsten tussen verschillende groepen werken. Rugoff werd voor zijn selectie verweten te veel gefocust te hebben op Amerikaanse kunstenaars. En dat klopt wel ergens. De – ondergefinancierde – Biennale is ook altijd nauw verweven met het grote geld van topgaleries en dat valt bij deze editie wel héél erg op. Zo zijn er heel wat trendy art market darlings, vertegenwoordigd door een handvol (Amerikaanse) topgaleries zoals Julie Mehretu, Kemang Wa Lehulere of Anicka Yi die ons bij momenten deden afvragen of we nu op een biennale of een kunstbeurs rondliepen. Ofwel valt Art Basel opvallend vroeg dit jaar ...

www.labiennale.org

Het Belgisch Paviljoen van Harald Thys & Jos de Gruyter, foto Johannes De Bruycker



Hart heeft plannen...
en daar wil je niets van missen!

★ **19 juni** trakteren we je samen met **POMPIDOU** (Klara) op een handige gids voor de **Biënnale van Venetië**

★ **4 juli** publiceren we een zomer-special in een handig formaat

★ en tijdens het **Brussels Gallery Weekend** op **5 september** verschijnen we in een **vernieuwde formule** en lanceren we onze **nieuwe website!**

MICHAEL BASTOW
African Queens

WIM DE SCHAMPHELAERE
Exchanging Looks

FRIEDA VAN DUN
NatuurELe

KRIS VANHEMELRIJCK
honderd schrijversportretten

tot en met 23 juni
donderdag i.e.m. zondag open van 13u30 - 18u00.

Hoogstraat 70-74
B-2000 Antwerpen

galerie

DE ZWARTE PANTER



www.dezwartepanter.com
galerie@dezwartepanter.be

unieke tentoonstellingsruimte TE HUUR



in een 17e-eeuws pand
in het hart van Brugge

- + ophangstelsel en sokkels aanwezig
- + camerabewaking én permanentie
- + voordelige all-in prijs per maand

INLICHTINGEN: 0486 74 87 86



Bram Demunter, '17 lions in the garden', 2018, oil on canvas, 178 x 124 cm., courtesy of the artist

Bram Demunter in Keulen

De Sublieme Morele Landschappen van een Nieuwe Jonge Belgische Meester

Sinds de jonge kunstenaar Bram Demunter (*1993) in 2015 afstudeerde in Gent, werd hij door bijzonder veel partijen aan de mouw getrokken. Maar los van een aantal beperkte deelnames aan groepstentoonstellingen, is het nu voor de eerste keer dat hij met een relatief grote soloshow uitpakt in de Temporary Gallery in Keulen.

Jeroen LAUREYNS

Het is dus in een tot galerie omgebouwde garageruimte in Keulen dat je voor het eerst één klein en zes grote olieverfschilderijen kan zien, samen met een aantal tekeningen. De werken worden door de nieuwe directeur van deze kunsthall, Aneta Rostkowska, verder aangevuld met die van andere kunstenaars die inhoudelijk bij Demunters werk aansluiten. De lange, elegische landschapsfilm 'Sweetgrass' uit 2009 van Ilisa Barbash en Lucien Castaing-Taylor, over het ruwe leven van een herdersgemeenschap in de Amerikaanse bergen van Montana, vormen naast de sublieme, morele landschappen van Demunter een tweede hoogtepunt in de tentoonstelling.

Het is natuurlijk niet zo moeilijk om te achterhalen waarom deze lange, magere, timide en tegelijk erg zelfzekere man met zijn grote bos krullen, met zijn grote olieverfschilderijen zo gemakkelijk zoveel kunstliefhebbers inpalmt. Voor mij persoonlijk is het duidelijk dat hij tot één van de beste voorbeelden mag gerekend worden van een nieuwe, getalenteerde generatie kunstenaars, die voor een picturaal-literaire omwenteling in de beeldende kunsten staan en voor een verademing zorgen binnen een door bloedarmoede getekende, academische hedendaagse kunstpraktijk van de conceptuele-intellectuele, saaie cerebrale kunstenaars.

Ik ruil als criticus met andere woorden met plezier duizend matige kunstwerken van de 'Global Contemporary' in voor één groot olieverfschilderij van Bram Demunter – zoals bijvoorbeeld het eerste schilderij op de expo in Keulen, '17 leeuwen in de tuin' uit 2018 – en ik kan dus goed begrijpen dat Aneta Rostkowska,

na het zien van de Brusselse Bruegels, in België een tweede keer van haar paard gebliksemd werd toen ze in Extra City voor het eerst oog in oog stond met een echte Demunter.

Ondergrond

In korte tijd heeft Demunter als jonge schilder een heel eigen iconografie ontwikkeld die nauw aansluit bij een oude, premoderne beeldtaal en dito mensbeeld. Maar hij is evengoed beïnvloed door de kracht van ontkende kleuren uit de moderne abstract-expressionistische schilderkunst. Het begint bij Demunter altijd met een krachtige kleurrijke ondergrond, in meerdere lagen, niet zelden klassiek onderverdeeld in een voor-, midden- en achtergrond waar menselijke figuren, dieren en planten in Bruegeliaanse taferelen in verschijnen. Zoals in het schilderij '17 leeuwen in een tuin' uit 2019.

Die leeuwenschilderij is centraal opgebouwd rond een witte doorschijnende eivorm op een donkere, zwarte ondergrond. In die eivorm verschijnen menselijke hoofdjes, samen met een rechthoekige bloemtuin, terwijl daar rond zeventien schematisch geschilderde leeuwen cirkelen, om die variatie op die paradijselijke tuin en hemelse sfeer en cirkel van de hel aan te vullen met een ring van halve mensen/halve dieren, die rond een houten tuinafsluiting nogal stoïcijn hun weinig verheffende lot ondergaan.

Belgisch Archaisme

Voor wie nog altijd durft te denken dat dit een reactionaire vorm van kunst zou zijn, die het herstel inluit van een 'retour en arrière' en de terugkeer naar het esthetisch-politiek conservatisme van het Ancien Régime, die heeft het verkeerd begrepen. Ik zou die stemmen graag van antwoord dienen met een uitweiding over die literair-picturale omwenteling in de Belgische beeldende kunst, de terugkeer naar een Aristoteliaanse mimetische esthetica en de voorname plaats die Demunter nu al bekleedt in het rijke landschap van het Belgisch Archaisme van Thierry De Cordier, Philippe Vandenberg, Fred Bervoets en Pjeroo Roobjee, dat naast het Belgisch Beeldscepticisme voortbouwt op de erfenis van Magritte en Broodthaers, maar dat zal hier in dit korte bestek helaas niet lukken.

Sta mij dan toe – indien ik nog mag na de spelenprikken die ik hier aan de heden-

'Rehang' in Collezione Maramotti in Regio Emiliano

Honey, I rearranged the collection

Collezione Maramotti, de kunstcollectie die door Achille Maramotti, het brein achter het kledingmerk Max Mara, werd opgebouwd, is wellicht een van de meest gedegen privéverzamelingen in Italië. Voor het eerst sinds de publieke opening in 2007 wordt de vaste collectie opnieuw ingericht met een ensemble van tien kunstenaars waarmee de Collezione het afgelopen decennium heeft samengewerkt. Alleen kan men zich vragen stellen bij de representativiteit.

Sam STEVERLYNCK

Reggio Emilia is een klein stadje in het noorden van Italië, tussen Milaan en Bologna. Fijnproevers kennen het vooral voor zijn Parmigiano en Lambrusco. Maar het stadje dat – naar Italiaanse maatstaven – nu ook niet de meest pittoreske bestemming is, kan uitpakken met nog een troef: de Collezione Maramotti. Achille Maramotti richtte een naaibedrijfje op dat al gauw een wereldspeler werd. Maramotti begon in de jaren zestig al te verzamelen. En dat overigens terwijl de meeste andere Italiaanse modehuizen daarmee maar begonnen in de jaren negentig. Hij kocht het werk dus al heel vroeg, zoals onder andere blijkt uit een atypische Francis Bacon uit 1953 van een man die een kippenbout verorbert. Al gauw hingen alle wanden van zijn bedrijf vol. Toen de activiteiten in 2003 verder uitbreidden, verhuisde men en werd het voormalige hoofdkwartier, met brutalistische toets, ingericht om de permanente collectie te herbergen. En die leest als een les in de kunstgeschiedenis.

Voor al de eerste verdieping met een overzicht van – noblesse oblige – arte povera en Transavanguardia – een stijl waarvoor de tijd niet bepaald gunstig was –, naast internationale kleppers zoals Richter, Kiefer, Polke en Baselitz, of Katz, Schnabel en Basquiat. Aan iconische werken hier alvast geen gebrek. Waar de eerste verdieping van de collectie een haast klassiek kunsthistorisch overzicht geeft, is de tweede verdieping, die meer focust op de 21ste eeuw, iets subjectiever.

Dat is nog meer het geval met de werken die voor het eerst worden voorgesteld tijdens 'Rehang'. Een aantal werken uit de vaste collectie moesten plaatsmaken voor een presentatie van tien kunstenaars waarmee de Collezione de laatste jaren heeft samengewerkt. Genomineerden van de Max Mara Art Prize voor jonge vrouwelijke kunstenaars die in Groot-Brittannië werkzaam zijn (met eerder genomineerden zoals Laure Prouvost en Emma Hart) werden jammer genoeg niet opgenomen. De keuze voor de tien is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Door hun werk op te nemen binnen het groter verhaal van de kunstgeschiedenis verwacht je toch een vorm van representativiteit of een stand van zaken. Je verwacht kunstenaars die op een bepaalde manier de bakens hebben verzet van hun

daagse kunstnorm heb uitgedeeld –, nog kort even de actualiteitswaarde van deze Nieuwe Jonge Belgische Meester met zijn Sublieme Morele Landschappen te onderstrepen door te verwijzen naar een fragment uit zijn prachtige, literaire scriptie over 'Het beest, de middeleeuwer en de mens met de beperking', waarin hij even laconiek over de huidige menselijke verhoudingen en gedragingen in de zogenaamde 'Social Media' schrijft als schildert:

"Dat we elkaar tegenwoordig vernederen via sociale media is misschien iets beschaafder, maar zeker niet poëtisch."

Voilà, daarover gaat het dus over: over ons. Vandaag. Met onze lage driften in een tijlloze premoderne, universele kunsttaal, waarin de schoonheid en de troost een onverbrekbare esthetische eenheid vormen, die Demunter nu al op zo'n jonge leeftijd te pakken heeft.

'Heart of an old crocodile exploding over a small town', Bram Demunter en andere tot 30 juni in Temporary Gallery, Zentrum für zeitgenössische Kunst, Mauritiuswall 35, Keulen, DE. Open do-zo van 12-19 u. www.temporarygallery.org



Gert & Uwe Tobias, installation shot 'Rehang', © the artists, Ph. Alistair Overbruck

medium of op zijn minst een invloed hebben uitgeoefend op andere kunstenaars.

Einzelgängers

En dat is hier bezwaarlijk het geval. Het gaat meestal om Einzelgängers die hun eigen ding doen. Zoals Evgeny Antufiev die een hele zaal mag inpalmen met allerlei objecten in het wit, als attributen in een poppenhuis. Alessandra Ariatti maakt oninteressante, hyperrealistische familieportretten. Het werk van Thomas Scheibitz overtuigt gelukkig al meer. Van elke kunstenaar zie je een ensemble werken, waardoor je wordt ondergedompeld in hun wereld. Knap is de zaal van Gert & Uwe Tobias die voor een totaalinstallatie gaan met schilderijen, sculpturen en ook de vloer en wanden voor hun rekening nemen. Ook Jacob Kassay overtuigt met zijn zilveren, spiegelachtige doeken. Maar je kan je toch de vraag stellen waarom men nu juist besloten heeft met deze tien kunstenaars te werken.

Ter verdediging: de Collezione is naar eigen zeggen niet uit op representativiteit. Dus wil men niet per se ook post internet art of zelfs gewoon videokunst tonen – wat hier overigens sterk ondervertegenwoordigd is. De collectie is nu eenmaal sterk gericht op schilderkunst. Men wil verder bouwen met de specifieke aard van de collectie in het achterhoofd en thema's uitwerken die al sterk aanwezig zijn,

zoals archetypes of metafysica – eerder tijlloze dan brandend actuele thema's. Wat dan weer de aanwezigheid verklaart van bijvoorbeeld Alessandro Pessoli. Die verwijst met zijn schilderijen – waarvoor hij onder andere de spuitbus combineert met olieverf – naar Picasso en Fellini.

Archief

Naar aanleiding van de 'Rehang' en de bijhorende terugblik is men ook in de archieven gedoken. En dat levert een verrassend frisse tentoonstelling op die op het gelijkvloers te zien is. Schetsen, de correspondentie tussen

de mensen van de Collezione en de kunstenaars of tal van andere archiefstukken bieden een unieke blik op de genese van een aantal werken. Zoals een schilderij van Peter Halley, waarvan een aantal verrassende ontwerpschetsen te zien zijn. Of de complexe bijdrage van Jason Dodge wiens werk bestond uit het permanent open laten staan van een venster in een gebouw op de site. Een werk dat eenvoudig klinkt, maar in realiteit duidelijk meer om het lijf had.

Naast de vaste collectie loopt ook nog de tijdelijke tentoonstelling Margherita Moscardini, 'The Fountains of Za'atari', www.collezionearamamotti.org

Jacob Kassay, 'Untitled', 2009, acrilico e depositi d'argento su tela / acrylic and silver deposits on canvas, 150 x 143,5 cm © the artist, Ph. Dario Lasagni



SCULPTUREN & TEKENINGEN

KOENRAAD

TINEL

UDSJUEN

30/05 - 28/07

GENT

ST. JACOBSKERK, ZEBRASTRAAT
en ST. KATELIJNESTRAAT

WO/ME/WED > ZO/DI/SUN
14:00 - 18:00



Fotografie: Joke Floréal, Ontwerp: Taike De Wilde